



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 1.80

Ἐν Ν. Ιωνίᾳ, τῇ 9/3/2015

Ἐγκύκλιος ὑπ' ἀρίθμ... 4

Πρός
τὸν Εὐλαβέστατον Τερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Τεράς Μητροπόλεως

Εὐλαβέστατοι Πατέρες,

Ὡς γνωστόν ἡ Τερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό ἑτῶν ἔχει
καθιερώση τὴν «Ἐβδομάδα Τερατικῶν Κλίσεων», ἡ ὁποία κατά τὸ τρέχον
ἔτος ἀρχίζει τὴν 9^η Μαρτίου καὶ περατοῦται τὴν 15 Μαρτίου ἐ.ξ.

Κατά τὴν ἐν λόγῳ Ἐβδομάδα δέον ὅπως διοργανώσητε εἰς τοὺς
Τ.Ναούς σας:

α) Σύναξιν Ἀναγνωστῶν καὶ Τεροπαίδων, ὡς καὶ Τεροσπουδαστῶν
ἐάν ὑπάρχουν παρ' ὑμῖν, πρός τοὺς ὅποιους δέον νά ἀπευθύνητε θεομήν
σύστασιν διὰ τὴν Τερωσύνην. Εἰς τοὺς νέους αὐτούς δέον νά προσφέρητε
ἔνα μικρόν ἀναμνηστικόν βιβλίον καὶ περιποιηθῆτε αὐτούς κατά δύναμιν.

β) Εἰς τὰ Κατηχ.Σχολεῖα δέον νά διδαχθῆ τὸ περὶ Τερατικῶν
Κλίσεων μάθημα 16 «Ο Θεός δίνει τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας» τῆς
βαθμίδος 3^η τῶν Κατηχητικῶν Βοηθημάτων τῆς Αποστολικῆς Διακονίας.

γ) Αποστέλλομεν φωτοαντίγραφον τῆς ὑπ' ἀρίθμ. 2964/24-2-2015
Ἐγκυκλίου τῆς Τεράς ἡμῶν Συνόδου «περὶ τῶν Τερατικῶν Κλίσεων» καὶ
παραγγέλλομεν ὅπως ἀναγνώσητε αὐτήν, ἀντί Κηρύγματος, κατά τὴν
Θ.Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροποσκυνήσεως.



Μέ ἐνθέρμους εὐχάς
Ο Μητροπολίτης

Επίκαιος Ιερέβιος Τερρού
Ο Ν.Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβούρα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

Δ/νσις: Ιωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Αθήναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 838
Αριθμ.
Διεκπ. 383

Αθήνησι 24η Φεβρουαρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2964

Πρόσ
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Εκκλησίας τῆς Έλλάδος

Θέμα: «Περὶ τῶν θεραπικῶν κλήσεων»

Τέκνα ἐν κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ σοφία δρισαν οἱ θειότατοι Πατέρες τήν παροῦσα τρίτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν νά ἔορτάζεται ἡ προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐν τῷ μέσω τῆς Αγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Η Εκκλησία καυχᾶται γιά τὸν Ζωοποιό Σταυρό καὶ βιώνει τὸ μήνυμά του σέ κάθε σημεῖο τῆς θείας λατρείας. Σέ κάθε ιερά ἀκολουθία, σέ όλοκληρη τήν ἐκκλησιαστική ζωή, είναι διάχυτη ἡ σώζουσα παρουσία καὶ ἐπενέργεια τοῦ «Ξύλου τῆς Ζωῆς».

Τήν ίδια αὐτή ήμέρα, ἡ Εκκλησία τῆς Έλλάδος ἔχει θεσπίσει νά προβάλλεται ἡ ἀξία καὶ σπουδαιότητα τῶν θεραπικῶν κλήσεων: τό κάλεσμα δηλαδή πού ὁ ίδιος ὁ Θεός ἀπευθύνει κυρίως στούς νέους, προκειμένου νά ἀκολουθήσουν τήν ὄδό τῆς ἀφιερώσεως στὸν Θεό καὶ τῆς διακονίας τῆς Εκκλησίας. Η θεωρία είναι ὅντας ἔνας δρόμος σταυρικός, μία πορεία θυσιαστικῆς προσφορᾶς καὶ αὐταπαρνήσεως ἐν μέσω πολλῶν δοκιμασιῶν. Είναι συγκινητικό ὅτι σήμερα πού κάποιοι ἀρνοῦνται τὸν Χριστό, πολλοί ἀνθρώποι, καὶ μάλιστα νέοι, ἀρνοῦνται τά ἀγαθά γιά τά ἀγαθότερα, ἀφήνονται στά χέρια τοῦ Θεοῦ καὶ τά βήματά τους καταλήγουν στό ιερό θυσιαστήριο, μέ τήν εύλογία καὶ στήριξη δῶλων μας.

Η θεωρία κατά τὸν Ιερό Χρυσόστομο ἀποτελεῖ «θείον χάρισμα». Είναι πρόσκληση καὶ δῶρο Θεοῦ. Τέτοια χαρίσματα καὶ ἀρετές δέν πρέπει νά παραμένουν ἐν κρυπτῷ. Στήν παραβολή τῶν ταλάντων ὁ Κύριος σημειώνει ὅτι ἐνεπιστεύθη στὸν καθένα ἐξ ἡμῶν χαρί-

σματα, μέ τήν προοπτική νά τά άναπτύξουμε κι δχι νά τά κρατήσουμε ίδιοτελῶς γιά τούς έαυτούς μας. Χρέος δλων είναι νά βοηθοῦμε νά άναδεικνύονται τά ίδιαίτερα χαρίσματα άλλήλων. Η άξια τους φανερώνεται όταν τά προσκομίσουμε στήν Έκκλησία και τά έναποθέσουμε στό ιερό θυσιαστήριο γιά νά έκκλησιοποιηθοῦν, νά κοινωνηθοῦν ἐν Χριστῷ, νά λάμψουν τοῖς πᾶσιν.

Ἡ Αγία μας Έκκλησία ἀφιέρωσε αύτή τήν ἑβδομάδα στίς Ιερατικές Κλήσεις. Σκοπός της είναι ἡ ἀναζήτηση και ὑποβοήθηση ἀξίων προσώπων γιά τό ιερατικό λειτουργημα· ἡ καλλιέργεια αύτῆς τῆς κλίσεως και ἡ ἀναζωπύρωση τοῦ πόθου πρός τήν Ιερωσύνη· ἡ συνειδητοποίηση τῆς ψηλῆς ἀποστολῆς τοῦ Ιερέως ἐντός τῆς κοινωνίας· ἡ ἐμπέδωση τῆς πνευματικῆς εύθυνης και τῶν συγχρόνων ἀναγκῶν γιά τήν ποιμαντική παρουσία και προσφορά τῆς Έκκλησίας.

Ἡ κλήση του Χριστοῦ στήν πραγματικότητα τῆς Σωτηρίας συνιστᾶ μυστήριον, ἔργο τοῦ Θελήματος τοῦ Θεοῦ. «Οὐχ ὑμεῖς με ἔξελέξασθε, ἀλλ' ἔγώ ἔξελεξάμην ὑμᾶς και ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε και καρπὸν φέρητε, και ὁ καρπὸς ὑμῶν μένη» (Ιω. 1e' 16). Τό κάλεσμα αύτό ἀπευθύνεται στόν κάθε ἀνθρώπο μέ διαφορετικό τρόπο, ἀλλά μέ κοινό σκοπό, τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. «Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί», λέγει πάλιν ὁ Κύριος στήν παραβολή τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος (Ματθ. κβ' 14).

Ἡ κλήση αύτή είναι βαθύτατα προσωπική. Αγγίζει τό κέντρο τοῦ έαυτοῦ μας, τόν πυρήνα τῆς ὑπάρξεώς μας. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ δέν είναι κάποια νεφελώδης και ἀφηρημένη γνώση. Ἐχει πάντοτε τήν ἀμεσότητα τῆς ἀλήθειας, πού ἀπελευθερώνει τόν ἀνθρώπο. Ὄποιος γνωρίζει οὐσιαστικά τόν Χριστό, γίνεται γνήσιος φίλος Του, πού τόν ἀκολουθεῖ και γνωρίζει τόν έαυτό του. Αναγνωρίζει τά λάθη του και γυρίζει στόν Θεό, ὁ ὅποιος δέν κρίνει αύστηρά, δπως οἱ ἀνθρώποι, ἀλλά μᾶς δέχεται μέ ἀγάπη κοντά του και μᾶς καλεῖ συγχρόνως νά ἀγαπήσουμε τόν συνάνθρωπό μας, δηλαδή νά ἀφιερώσουμε τήν ζωή μας στήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο. Ἐκεῖ βρίσκεται και ἡ οὐσία τοῦ ιερατικοῦ λειτουργήματος, γιατί ἀποστολή τοῦ Ιερέως είναι ἡ διακονία και ἡ στήριξη τῶν ἀνθρώπων.

Μακάριοι δσοι καλοῦνται σ' αύτό τό ψηλό και θεάρεστο ἔργο. Οι νέοι και οι πρεσβύτεροι, πού ὁ Θεός ἐκάλεσε γιά νά τούς ἀποστείλει στούς πνευματικούς ἀγδούς πρός θερισμόν. Μακάριοι και δσοι συνεργοῦν στό ιερό αύτό μυστήριο, το ὅποιο τελεσιουργεῖται και ὄλοκληρώνεται στή λειτουργική ζωή διά τῆς Χάριτος τοῦ Αγίου Πνεύματος. Ὁ Κύριος ὁ προσφέρων και προσφερόμενος, Αύτός ὁ

όποιος έτέλεσε έπι γῆς τοῦτο τό ξόγο ως Θεάνθρωπος καὶ Μέγας Αρχιερεύς γιά τὴν σωτηρία καὶ τὸν ἀγιασμό μας, Αὐτός ὁ ἴδιος πού τὴν ἐνεργεῖ καὶ τὴν προσφέρει ως δώρημα στὸν παραπεσόντα ἄνθρωπο, ζητεῖ καὶ τὴν δική μας συνέργεια στὴν κατά Θεόν πολιτεία. Άς τὴν προσφέρουμε.

Άς συνευχηθοῦμε νά συνειδητοποιήσουμε δλοι τὴν πορεία μας κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νά κάνουμε βίωμα κοινό τίς κλήσεις πρός τὴν Ιερωσύνη. Όσοι γευθοῦμε αὐτή τὴν γνώση, λαμβάνουμε «χάριν ἀντὶ χάριτος» (Ιω. α' 16), ζωή καὶ ἀγιασμό, χαρά καὶ Ανάσταση. Έντός τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἐπιβεβαιώνουμε τὴν κορυφαία ἐπιλογή μας καὶ ἀνταπόκριση στό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ καὶ γίνεται ἡ κλήση μας περιεχόμενο τοῦ βίου μας καὶ ἀληθινή προσδοκία τῆς ψυχῆς μας.

- † Ο Αθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
- † Ο Σταγῶν καὶ Μετεώρων Σεραφείμ
- † Ο Περιστερίου Χρυσόστομος
- † Ο Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Αμβρόσιος
- † Ο Τρίκκης καὶ Σταγῶν Άλεξιος
- † Ο Καρπενησίου Νικόλαος
- † Ο Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης Εύσταθιος
- † Ο Λήμνου καὶ Αγίου Εύστρατίου Ιερόθεος
- † Ο Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως καὶ Πολυκάστρου Δημήτριος
- † Ο Βεροίας, Ναούστης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων
- † Ο Διδυμοτείχου, Όρεστιάδος καὶ Σουφλίου Δαμασκηνός
- † Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Άνδρέας
- † Ο Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου Παντελεήμων
- Ο Αρχιγραμματεύς
- † Ο Μεθώνης Κλήμης

Ακριβές Αντίγραφον

Ο Αρχιγραμματεύς

Μεθώνης Κλήμης

† Ο Μεθώνης Κλήμης



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

Συνοδικήν Έπιτροπήν

Ἐκκλησιαστικής Ἐκπαίδεύσεως

καὶ Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου

